



Het beeld van Santa Ana in de processie gistermorgen.

De Heilige Sint Anna

Tekst en foto's Solange Hendrikse

De viering van 'Dia di Santa Ana' op 26 juli is een typisch volkse viering en een jarenlange traditie, waarbij het nationale gevoel er de laatste jaren bij inschoot. Santa Ana is de patrones van Curaçao en aangezien dit de eerste viering is van Curaçao als land, was het de bedoeling er dit jaar een impuls aan te geven en het op gepaste en nationale wijze te doen. Om 7.45 uur gistermorgen werd er vanuit Punda met het beeld van Santa Ana een processie gelopen, over de Emmabrug naar de Santa Ana basiliek in Otrobanda. Men wil hiermee aan deze dag een religieus tintje meegeven.

Bij de processie liepen onder andere mee pastoor Secco en verscheidene religieuzen, minister Charles Cooper, minister El Hakim en oud-premier Minguel Pourier.

De Heilige Anna of Sint Anna is volgens de christelijke traditie de moeder van de Heilige Maagd Maria en dus de grootmoeder van Jezus. Zij was gehuwd met Joachim. Het waren vrome Joden, die hun leven lieten leiden door de liefde tot God. Met alle grote feesten begaf Joachim zich naar de tempel om daar een offer aan God op te dragen. Verdrietig was alleen het feit dat ze geen kinderen hadden. Herhaaldelijk hadden ze God erom gesmeekt, en ze beloofden erbij dat ze het kind aan God zouden toewijden, zodat Hij erover kon beschikken, maar zonder resultaat. Intussen waren ze al oud



Pastoor Secco (links) voor aan de stoet.

geworden. Zoals bekend is de heilige Anna pas op zeer hoge leeftijd moeder geworden van Maria. Hierom is zij de voorspraak geworden voor onvruchtbaren en voor vrouwen in verwachting.

De verering van Anna begint in de vijfde/zesde eeuw in het Midden-Oosten en komt al spoedig naar het Westen (Venetië en Rome). Zij bereikt haar hoogtepunt in de vijftiende en zestiende eeuw. In die tijd ontstaat een heel speciale afbeelding, Anna te Drieën: Anna met Maria en Jezus. In de vijftiende eeuw vooral uitgebeeld als vrouw die op haar arm een meisje (Maria) draagt, die een klein kind (Jezus) vasthoudt. Rond het jaar 1600 zitten Maria en Anna dikwijls op een bank, terwijl Jezus als klein kind tussen hen in staat. Anna heeft dan dikwijls een boek of een vrucht in haar hand. In Bretagne (Frankrijk) wordt ze door de schippers als patroonheilige aangeropen. Daarnaast wordt ze ook aangeropen voor een goed huwelijk en echtelijke vruchtbaarheid en tegen onvruchtbaarheid; voor succes en geluk tijdens de zwangerschap en tegen een moeilijke zwangerschap; voor een voorspoedige bevalling; tegen bedplassen; verder tegen ziekten en kwalen als borstpijn, buikpijn, fijt, hoofdpijn, huiduitslag, kiespijn, koorts, koortsige ziekten, oogziekten, pest, en zweren. Bovendien voor een rijke hooioogst; voor het terugvinden van verloren of gestolen goederen; voor bescherming van de mijnbouw; en tegen oorlog. Anna komt van de joodse naam Hanna, dat ontferming betekent.



Het beeld van 'Santa Ana' wordt door de straten van Punda en Otrobanda gedragen naar de Santa Ana basiliek aan de Breede straat in Otrobanda.



Nathan, het jongste lid van de Politiekapel doet niet onder voor z'n superieuren.

Advertentie

Advertentie

Tonight!

Juni Juliet

Every Monday, Wednesday & Friday 6PM-9PM

Daily Happy Hour 6PM-7PM

Maxim's Seafood, Steaks & More

Bar & Restaurant

Caracasbaaiweg rotonde z/n • Tel.: +5999 747 22 22

Advertentie

POINTSNAK DE LEKKERSTE KROKETTEN EN HAPJES VAN HET EILAND

Op kantoor, school of thuis bezorgd !!!

PARTYBOX FL 60,-

70 warme hapjes met 3 sausjes

- 10 Kipsate's
- 10 mini veg. loempia's
- 10 Kip nuggets
- 10 Kaasballen
- 10 mini Conchikroketjes
- 10 Rundvlees bitterballen
- 10 mini Kipkroketjes

Bezorgen bij min.afname van fl. 35,- + fl. 5,- bezorgkosten

Checks t.n.v. Christoffel Int'l foods n.v., Kaya Cupido 9, Curaçao, Tel. 7377422 / 5605088 Fax: 7368129 Email: pointsnack@hotmail.com