

# Paramaribo en omstreken



indiaan haalt op z'n gemak de prooi uit het water, waarna het tijdens het avondmaal smullen is van de versgebakken vis.

's Avonds in het donker in een korjaal op de rivier is een hele belevenis. Door de duisternis schitteren de duizenden sterren extra aan het firmament en er heerst een serene rust. Palumeu heeft geen electriciteit, een generator zorgt voor de hoognodige stroom. Elke gast krijgt een 'kokolampoe', een kerosine lamp om in de hut te gebruiken als verlichting, en voor onderweg van hut naar hut, of naar de eetzaal en vice versa.

De indianen van het dorp hangen overdag in hun hangmatten of lummelen wat rond in het dorp. De vrouwen raspen cassave, waar grote platte koeken van gebakken worden. Er is een schooltje voor de jeugd, die les krijgt in het Nederlands. Onderwijzend personeel van de stad wordt een jaartje of langer uitgezonden daarnaartoe.

Als je toch in de omgeving van Paramaribo blijft, zijn er talloze 'sightseeing' mogelijkheden. Bekijk in Paramaribo Zuid de universiteit Anton de Kom, met de drie belangrijkste faculteiten: Medische wetenschappen, Maatschappelijke wetenschappen en Technische wetenschappen. Er is een uitgebreide bibliotheek, een computer centrum, een instituut voor planning en management en een Centrum voor

milieu. De meeste docenten zijn lokaal en de studenten komen uit het hele land en van diverse Caribische eilanden. Er wordt gedoceerd in het Nederlands en Engels.

Niet ver daar vandaan is het hoofdkantoor van Staatsolie, dat een fraai gebouw heeft gesponsord aan de universiteit, bestemd voor de 'graduate studenten'. De Staatsolie levert een belangrijke bijdrage aan de economie van Suriname. Het bedrijf bestaat bijna dertig jaar en levert momenteel 14 Megawatt electriciteit uit hun eigen centrale.

En ook in de buurt staat het splinternieuwe gebouw van het Nationaal Archief van Suriname, een geschenk van de Nederlandse regering. Het gebouw opent in april en het is de bedoeling dat alle originele aktes en belangrijke stukken van Suriname in Nederland daar worden overgebracht. Probleem is wel dat het personeel nog niet voldoende getraind is om volledige service te kunnen geven aan de klanten. Het oude archief is erg primitief en het is bijna onmogelijk aktes op te zoeken, daar registers met namenlijsten ontbreken.

Afsluiten in Paramaribo-Zuid met een bezoek aan de Hermitage Mall, de grootste shopping mall van het land met 120 units. Een aanwinst voor zowel de lokale bewoners als de buitenlandse bezoekers. Moderne en stijlvolle merkwinkels. De laatste hand wordt er momenteel nog gelegd aan het filmthea-

ter dat 4 zalen krijgt. Het gebouw is eigendom van Fatum N.V. Suriname.

Paramaribo is trots op alle vernieuwingen en talloze positieve ontwikkelingen die het land heeft ondergaan, maar investeerders wachten nog even af wat de parlementsverkiezing van 25 mei zal brengen. Twee grote blokken voornamelijk strijden om de macht, het 'Nieuw Front' van president Venetiaan en de Mega Combinatie van 'Baas Bouterse'. De laatste opiniepeiling wijst uit dat het een nek aan nek race wordt. De Surinaamse bevolking en zowel Nederland als de Verenigde Staten wachten in spanning af wat er gaat gebeuren.



FOTO'S SOLANGE HENDRIKSE

## Parbo Bier

De Surinaamse Brouwerij N.V. ontstond in 1954. De grondleggers van de onderneming waren de broeders Piet en Arthur Dumoleijn. De bouw vond plaats in samenwerking met de Amstel Brouwerij uit Nederland. Op 28 oktober 1955 werd de Surinaamse Brouwerij geopend door Z.K.H. Prins Bernhard. In dat jaar werd ook het eerste Parbo Bier gebrouwen. In Suriname heeft Parbo Bier een marktaandeel van 80 procent. Parbo Bier wordt onder andere geëx-



porteerd naar St. Laurent, Nederland, Cayenne en Frans-Guyana. In Nederland wordt het onder de naam Djogo Bier verkocht. In het Surinaams staat Djo-

go voor een literfles Parbo Bier. Een populaire leuze: 'Parbo bierie, wrokoman prisieri' houdt in dat Parbo Bier een genot is voor de hardwerkende arbeider.