

Een mosa is op Curaçao een oude maagdelijke vrouw (oude vrijster). In dit verhaal betitelen we onszelf als mosa's. Immers, zo beschouwen we ons tijdens de vakantieperiode.

Zeven mosa's



Zeven mosa's op stap.



Varenboom in de natuur.



Sfeervolle hoek van het hotel.

Op en top arriveren we op vliegveld Hato, klaar voor de reis naar de Dominicaanse Republiek. We hadden voor vliegmaatschappij Aserca gekozen, omdat die vanuit Curaçao rechtstreeks gaat, in plaats van vier uren met Insel Air, die eerst St. Maarten aandoet. We zijn ingecheckt en kunnen naar de vertrekhal. Het is twaalf uur 's middags. De vlucht vertrekt om half twee.

TEKST EN FOTO'S SOLANGE HENDRIKSE

Dachten we met z'n zessen op reis te gaan, voegt als verrassing nummer zeven zich bij de groep. Ze heeft niet alleen zichzelf meegebracht, maar ook een goedgevulde handkoffer met onze lunch. In de vertrekhal krijgen we een pakketje en het smullen kan beginnen, in afwachting van ons vertrek. Het wachten duurt wel erg lang en langer, naarmate de uren verstrijken. Zinnige uitleg krijgen we niet, slechts dat het vliegtuig nog niet uit Venezuela vertrokken is, waarvandaan het moet komen, om door te vliegen naar de Dominicaanse Republiek. We worden verblijd met een voucher van 15 gulden, voor een hapje en een drankje. De rij is lang, maar het houdt ons bezig. Buikje rondgegeten en maar weer wachten. Waarop? Op het vliegtuig of op informatie? Niemand weet iets. Het wachten duurt eindelijk, en we worden almaar meliger, willen met Chávez bellen om te vragen wat er aan de hand is. We proberen een conversatie op te bouwen, om de uren te doden. De Dominicanen worden steeds luider in de vertrekhal, we kunnen onze eigen woorden niet meer verstaan. Dan maar lezen, of puzzelen. Nieuwe reizigers komen en gaan. Keer op keer en wij

zitten nog altijd te wachten. Een van de Dominicanen valt flauw, door het lange wachten en geen warme maaltijd wordt gezegd. De EHBO van het vliegveld neemt haar mee naar buiten voor frisse lucht. Maar dan is er ineens beweging bij de vertrekbalie. Gauw ernaartoe om te weten te komen wat zich daar afspeelt. Weer krijgen we een voucher om nog snel een broodje te halen bij het restaurant, dat om negen uur sluit. De broodjes zijn karig geworden, men had niet op zoveel omzet gerekend. De



Smaakvolle gerechten.

magere optie is een broodje kroket of een hotdog. Koffie is er gelukkig nog wel, om onze ogen open te houden, want de klok tikt inmiddels al late uurtjes.



Zonsopkomst op 800 meter hoogte, boven de wolken.