

# van rust en natuurschoon

eilanden. Het heeft ongeveer drie jaren geduurd voordat alle papierwerk in orde was. Het gebied was ongerept en dicht oerwoud en mijn broer heeft het deel van de ontbossing op zich genomen in 2006. In die tijd woonde ik nog op Sint Maarten en kwam elk jaar terug om mee te helpen met de schoonmaak. Drie jaar later, in 2009, was het eindelijk zo ver dat ik een eerste groot huis kon opzetten, met bad en toilet. Alles werd uit Paramaribo aangevoerd, om zo ook de gemakken uit de stad hier te hebben. Soms met het vliegtuig, of over de weg en met de boot. Het hout hebben we uit de omgeving gehaald.

In 2010 besloot ik officieel terug te keren naar Suriname om Knini Paati verder te ontwikkelen. Ik kijk met voldoening terug. Het is hard werken, maar ik mag niet klagen, want bij alles wat je goed wilt doen, moet je hard werken", zegt hij lachend.

„Ik doe het met liefde, want het is mijn ding. De ontwikkeling is inmiddels te merken, maar ik ben er nog niet, want over drie jaar wil ik dit nog grootsler aanpakken, omtoveren in een echt eco-resort voor maximaal 40 personen. Geen erge luxe, maar het gevoel diep in het oerwoud te zijn en toch alles binnen handbereik te hebben. Met een haalbaarheid van 70 procent ben ik dan al tevreden.”

„Onze gasten kunnen hier overnachten met voor ieder wat wils: een dorpswandeling door de omliggende dorpen en een boswandeling, waarbij ik uitleg over de flora en fauna, op grond waar tientallen jaren eerder mijn voorouders hun kostgrondje hadden, lapjes grond waar men cassave en andere knollen teelde en vruchtbomen plantte. Van hun aanwezigheid toen is niets meer te merken, behalve aan de beplanting, die daar minder dichtbegroeid is. Na verloop van tijd wordt alles weer één met de natuur, maar verschillende aangeplante bomen staan er na al die jaren nog, zoals de cacao-boom. De lopende palm ver-

plaatst zich van tijd tot tijd, al naargelang het zonlicht, en de prachtige hoge zogenoemde telefoonboom met holle stam werd vroeger gebruikt om contact te leggen met omliggende dorpen door tegen de stam te slaan en daardoor codes te seinen, met een bereik van honderden meters", aldus Tiapoe.

De volgende dag bezoeken we enige nabijgelegen nederzettingen (dorpen), waarvan de bekendste Nieuw Aurora, Gansu en Tjai kondre, die in elkaar overlopen, maar heel verschillend zijn in tradities en geloof. De een is christelijk met een kerk, terwijl de ander nog steeds de oorspronkelijke cultuur beleefd, waarbij het de mannen is toegestaan meerdere vrouwen tegelijk te hebben, vaak wel vier. De man woont alleen in zijn eigen huis, dat zich qua grootte onderscheidt en zijn status toont. Zijn vrouwen wonen elk apart in een eigen huisje eromheen. Daarnaast is het dorpje La-

duani, met een medische post voor de mensen uit de omgeving en met een airstrip. De route vanuit Paramaribo kan dus ook per vliegtuigje in 40 minuten gevlogen worden, waarna het slechts 10 minuten verder varen is naar Knini Paati.

Van de dorpsbewoners mogen geen foto's gemaakt worden. Ze leven nog altijd in de veronderstelling dat door het maken van een foto hen de ziel wordt afgenomen. Tegen betaling mag er vaak toch wel gefotografeerd worden.

Diegenen die meer avontuur willen dan het hierboven genoemde, kunnen ook naar Pikingalee, een dorp een uur verder varen, met veel houtsnijwerk, waar een museum is opgezet voor het behoud van de traditie en cultuur der Saramaccaners. Of een trip naar Tapawra-vallen, een echte waterval, vier uren varen. Ook wisselen in het oerwoud overnachten kan op aanvraag. Minimaal twee over-

nachtingen zijn hiervoor gewenst en alles is inbegrepen in de prijs. Tiapoe: „Tijdens een bezoek aan Knini Paati maakt u eerst een boottochtje over de Surinamerivier, waarbij u kunt genieten van de prachtige natuur. U komt volledig tot rust en ik ga u vermaken op het eiland en ver-

zeker u van een onvergetelijke tijd in de jungle.”

E-mail: [tiapoe2@hotmail.com](mailto:tiapoe2@hotmail.com)  
Tel: 005978859355  
Knini Paati te vinden op Facebook of op de website.

📍 [www.knini-paati.com](http://www.knini-paati.com)



Atjoni, verzamelplaats van korjalen, die dieper het binnenland in varen.



In een van de dorpjes kijken kindertjes vol belangstelling naar hun foto en mogen de zonnebril op.



Een uur varen naar Knini Paati.



Man-van-stand-huis in een van de dorpen.



Een loopbrug die de twee eilandjes op Knini Paati met elkaar verbindt.