



bij de snèk

vrouw het aardse leven verruilde met het Hogere, nadat ze achtenveertig jaar samen waren geweest. „Maar zoals de meeste mannen”, zegt hij, „had ik al gauw na haar overlijden behoefte aan een nieuwe relatie en was het al na 6 maanden dat ik samen met mijn nieuwe vriendin in de auto zat en terwijl we over straat reden de voorruit van de auto plotseling aan diggelen sprong, zomaar uit het onverklaarbare niets. Mijn dochter verweet mij daarop dat het allemaal veel te snel was gegaan na het overlijden van mijn vrouw. Ik heb dat nooit aangehaald, maar dat zegt men”, verontschuldigt hij zich.

De Portugese Paulo heeft zijn pick-up langs de weg geparkerd en strompelt naar binnen. Hij wordt verwelkomd en schuift aan in de kring en geeft een rondje weg. Salú!! en ze proosten met elkaar door de flessen aan te tikken. Daarbij is het belangrijk elkaar in de ogen te kijken. Doe je dat niet, dan betekent dat zeven jaren slechte seks...

Paulo heeft een zware werkdag achter de rug in de zon en hitte op zijn knoek, waar hij kokosbomen heeft en de vruchten eraf haalt voor verkoop. Hij zegt dan ook niet veel en luistert naar het verhaal over de gampeteerde benen, dat nog eens naverteld wordt. En naargelang de biertjes rijkelijker vloeien, komt ook zijn tong los en vertelt hij over zijn beginperiode op Curaçao, héééél veel jaren terug. Hij had Madeira achter zich gelaten in de hoop op een betere toekomst. Dat viel zwaar tegen en het werd keihard werken. Elk baan greep hij aan en

belandde op gegeven moment bij een begrafenisondernemer, waar hij tussen de lijken sliep, die hij moest wassen en aankleden en klaar moest maken voor de begrafenis. In die tijd moest hij alles doen en ook secties verrichten.

En als het lichaam per vliegtuig naar een ander land vervoerd moest worden, werden alle ingewanden uit het lichaam verwijderd, in een emmer gedaan en in zee gegooid... voor de vissen. Het lichaam werd met

oude kleding opgevuld en weer dichtgenaaid.

Zo was er eens een dag in de heetste maand van het jaar, waarop hij de hele morgen bezig was geweest met een lichaam en de temperatuur die dag flink was opgelopen. Hij had alles op tijd in orde, het lichaam aangekleed en in de kist in de lijkenwagen gelegd, klaar om naar de familie in de kerk vervoerd te worden. Maar eenmaal onderweg overviel hem een ontzettende dorst, die hem tot stoppen noopte bij

de snèk langs de weg. Gauw even een verfrissing voor de keel, dacht hij en bestelde twee bierpotten en dronk er een op. De andere, die hij voor de overledene had gekocht, die al de tijd geduldig in de lijkenauto lag te wachten, bleef echter onaange-roerd. Dat vond Paulo ‘doodzonde’ en besloot die ook maar op te drinken, je moet immers op twee benen lopen, niet? Salú voor de overledene. Ondertussen zat de ongerust wachtende familie zich af te vragen waar het lichaam bleef...

De snèkmannen praten luid door elkaar en merken niet dat Damsita hun aandacht probeert te trekken. Ze komt elke avond langs om lootjes van de Wega di Number aan hen te verkopen. Ze weet dat ze aan hen vaste klanten heeft. De mannen moppen elke avond stevast dat het de vorige dag weer niets was geworden, maar kopen trouw, met de belofte van Damsita dat het geluk hen vandaag echt zal toelachen. Als het 9 uur is, is het even stil in de snèk en zijn alle blikken op het televisiescherm gericht en zitten ze vol verwachting te kijken of het hen vanavond eindelijk zal lukken



... salú voor de overledene ...

van het grote geluk te mogen proeven... Doodse stilte totdat het voorbij is en dan volgen de commentaren als blijkt dat het ook vanavond weer niets geworden is: „We moeten maar een andere Damsita zoeken die ons lootjes komt verkopen met geluk, want deze is de laatste tijd wel erg zout.” Om op het toekomstige geluk te proosten, wordt er weer een rondje besteld: Salú!

Het is 10 uur en de dochter van Compaï haalt hem op. Ze ondersteunt haar vader bij het lopen. Ook de andere mannen staan op en stapelen de stoelen in een hoek van de snèk. Tijd om naar huis te gaan. Morgen is weer een dag. Bon nochi, bon or'i kaminda. Te mañan ku Dios ke.



Salú!! Proost!

Advertentie

Merry Christmas!



GUILLEN
INSURANCE CONSULTANTS

Aan allen prettige Kerstdagen en een groots 2013.