

Road Runners niet meer weg te denken



Logo RRCK.



Scholierenteam P-LTS Fatumloop tien kilometer.

Louis Wever

Louis Wever (1951) begon begin jaren tachtig met hardlopen, eerst op het Rif en sloot zich daarna aan bij RRCK. Hij werd in 1984 vicevoorzitter in het bestuur van de club. Wever: „Ik ben een fervent marathonloper geworden en heb aan vijftien marathons meegedaan en daarnaast aan zowat alle lokale wedstrijden. Met een vast groepje startten we elke zaterdagochtend om vijf uur met lopen en op de woensdagen vanaf het Ennia-kantoor vijf keer de berg bij Fort Nassau op en neer. In 1989 verhuisde ik naar Sint Maarten, waar ik nog



Louis Wever

steeds woon. Ik loop elke dag tien kilometer, vaak samen met Steve Duzanson, geen onbekende bij de Roadrunners op Curaçao.”



Wever tijdens een race op Aruba.

Veertig jaar lang rennen, biertje en soepje

De Road Runners Club Korsou (RRCK) viert op 24 september 2021 haar 40-jarig jubileum. Deze club die door de jaren heen faam heeft gemaakt met de lekkere soeptraktatie na een wedstrijd, is op het gebied van wegwedstrijden niet meer weg te denken op Curaçao.

DOOR SOLANGE HENDRIKSE



De Barbarabeachloop in 1984. Vlnr. Ronald Claes, Jan Doornekamp, de man die op klompen liep tijdens de wedstrijd en onbekend.



In de beginperiode geschiedde de verwerking van de raceresultaten met de hand. Op de foto Ineke Boomstra, die de aankomstvolgorde in orde maakt.



Het halve-marathonteam van de RRCK, dat deelnam op Aruba, gesponsord door de ALM. Op de foto met nummer 40 Mike Snijder, gebukt Ronald Claes en Louis Wever met beker 5e van links.

Het idee ontstond in 1979, het jaar dat door de Verenigde Naties uitgeroepen werd tot het Internationale Jaar van het Kind, toen Marcel van Henneigen, die als gymleeraar aan het Peter Stuyvesant College (PSC) was verbonden, op het idee kwam om een loop rondom het Schottegat te houden. Deze loop, die de naam Schottegatloop kreeg, was bedoeld voor scholieren, maar ook voor andere deelnemers. Een leerling van het Peter Stuyvesant College ontwierp voor die gelegenheid een logo, waarvan stickers werden gemaakt.

Voor de allereerste Schottegatloop verschenen in de vroege ochtend van zondag 17 juni 1979 ruim 500 deelnemers aan de start; man, vrouw, jong, oud, die van tevoren bij hun huisarts een gezondheidsverklaring hadden gehaald. Bij de finish kwam bij de mannen Anthony Owers in een tijd van 1:01.15 als eerste over de streep. Bij de vrouwen finishte Nel Geerings als eerste.

Na het succes van 1979 werd besloten de race jaarlijks te houden en in de jaren 1980 en 1981 werd

de Schottegatloop wederom georganiseerd door Marcel van Henneigen met een groepje enthousiastelingen, zoals Henri Lauffer, Robby Griffith, Mike Snijder, Norbert Hendrikse, Orlando Cuales en Ronald Claes.

Op 24 september 1981 werd de Road Runners Club Korsou officieel opgericht bij de notaris. Het eerste bestuur bestond uit Marcel van Henneigen (voorzitter), Mike Snijder (vicevoorzitter), Henri Lauffer (secretaris), Norbert Hendrikse (commissaris) en penningmeester (Robby Griffith).

In het eerste jaar meldden ruim honderd leden zich en kwamen er meer loopevenementen bij. De tien kilometer Coca-Colaloop, de oudste loop (vanaf 1982) is altijd een populaire afstand geweest. In 2003 werd de naam hiervan veranderd in Karede Cerilio Maduro.

In 1984 kwam de Xerox-race erbij. De kortste race was de Klipkleun (vijf kilometer) en werd in



Het bestuur in 'smoking' tijdens het tienjarig bestaan in 1991. Vlnr. Fred Druiventak, Edwin Lopez Ramirez, Mike Snijder, Frans van Wittmarschen, Cerilio Maduro en Rinus van der Molen. Niet op de foto Jan Gilbert.

1985 voor het eerst gehouden. In 1988 de Fatumloop en de Citcoloop.

De eerste halve marathon (21 kilometer) was op 19 december 1982 en op 13 december 1998 de eerste marathon op Curaçao. De ontbijtloop werd in 1987 aan de racekalender toegevoegd.

In 1987 werd gestart met clubtrainingen. Hans en Ria Jongkind waren de eerste trainers van de RRCK. Zij gaven drie keer per week trainingen voor sprinten, horden en midden- en langeafstandloopnummers in het stadion te Suffisant. In 1989 werd gestart met langeafstandstrainingen rond Sentro Deportivo Korsou (SDK) en op de Koredor.

In de veertig jaren heeft de club acht voorzitters gekend: Marcel van Henneigen (1981-1984), Mike Snijder (1984-1996), Ronald Liewu-Sjong (1996-1998), Stanley Marks (1998-2001), Harold Westerhof (2001-2003), Erwin Cal-

Ronald Liewu-Sjong (1953): „Ik begon vrij laat met hardlopen, onder het motto 'lazy runners are healthy runners' en 'don't train any more than you have to'. Met dit als leidraad schreef ik mij in 1987 in bij de RRCK. Ik ging fanatieker trainen. De eerste race, waar ik aan meedeed, was de Xerox tien kilometer op 3 mei 1987, met startnummer 138, vanaf het Waagat en finish in het Substadium. Uit een oud clubblad haalde ik, dat ik als 184e (van 233 runners) aankwam in een (wereld)tijd van

Ronald Liewu-Sjong

57.9 minuten. In de loop der jaren deed ik actief mee aan wedstrijden en fun runs en is het me gelukt om twee of drie keer een derde prijs binnen te slepen (volledigheidshalve moet wel worden vermeld, dat in al die gevallen er slechts drie deelnemers in mijn categorie waren). Evenals Claes en Wever heb ik ook in het bestuur geze-

ten; een jaar commissaris materiaal, twee jaren secretaris en twee jaren voorzitter. Daarnaast vele functies binnen de club, zoals: redacteur clubblad, lid rekenkamer bij de verwerking van de uitslagen, race director van diverse wedstrijden, lid van de kascommissie en niet te vergeten, senior coördinator van de veiligheidsplenden. Mooie herinneringen heb ik aan de party's na de donderdagavond-trainingen, van een simpel biertje/cola drinken tot aan complete bbq's, pizza en/of lasagnehap-



Ronald Liewu-Sjong

jes. Vrijwilligerswerk geeft je de kans om je te ontplooiën, ervaring op te doen, mensen te ontmoeten, het helpen promoten van wandelen of hardlopen. Zoals Claes reeds zei: ga sporten, het kan je leven redden.”



Finish van de Barbarabeachloop in 1985.



Logo eerste Schottegatloop, ontworpen door een leerling van het Stuyvesant College.



Aankondiging 1e Jubileumloop in 1985.



In 1984 kwam de Xerox-race erbij.

Ronald Claes

Ronald Claes (1937), eerst fervent badmintonspeler, die vanwege blessures aan de gewrichten overstapte naar hardlopen, heeft aan de wieg van de RRCK gestaan en was in het bestuur steeds commissaris van materiaal.

Claes: „Ik begon met hardlopen rond 1979-1980 en heb aan vele evenementen meegedaan en mee helpen organiseren, waaronder elf marathons onder andere op Aruba (twee keer), Puerto Rico, in Utrecht, Rotterdam, Miami (twee keer), New York (twee keer), San Francisco en drie triatlons: een op Aruba en twee op Curaçao. Ik verzamelde door de jaren heen 117 trofeeën en medailles. Daarvan 99 op Curaçao en 19 op Aruba. De vaste kern van ons marathongroepje bestond uit Mike Snijder, Norbert Hendrikse, Louis Wever, Henk Beers en ik. We trainden elke zaterdagochtend. Behalve marathons heb ik aan zowat alle lokale hardloopevenementen van de RRCK en de CAB (Curaçaose Atletiekbond) meegedaan. Als leraar op de P-LTS was ik ook de motor achter de schoolteams van deze school, tijdens onder andere de Fatumlopen. De leerlingen hebben verschillende keren de eerste plaats weten te bezetten. In 1989 deden drie



Ronald Claes

studententeams mee met de Fatumloop en wonnen alle drie teams een prijs.

In 1991 hield ik op met mijn baan als onderwijzer en woonde afwisselend in Nederland en op Curaçao. Ondanks mijn hardlooppactiteiten en uitstekende conditie moest ik, toen ik 76 jaar oud was, een open hartoperatie ondergaan. Volgens de artsen heeft het hardlopen mijn leven gered, daarom is mijn advies ook: ga sporten, het kan je leven redden. Curaçao is nu weer mijn permanente woonplaats. Ik hou mijn conditie op peil met geregeld zwemmen en vier keer per week fitnessoefeningen via het televisieprogramma 'Nederland in Beweging'. Het houdt me fit. Aan mijn RRCK-tijd heb ik heel veel vrienden en bekenden overgehouden. De RRCK is een dierbaar deel van mijn leven”, aldus Claes.



Uitreiking plaque aan de sponsor van de Coca Colaloop 10km in 1989. Vlnr. Ineke Boomstra, Amine Hagemans, Douglas Pinedo (driekleur Coca Cola), Norbert Hendrikse.