

350 Jaar Korps Mariniers



De mariniers zijn gespecialiseerd in het in bedwang houden van een woedende menigte.

Het Korps Mariniers als onderdeel van de Koninklijke Marine, is een van de oudste defensiekorpsen ter wereld. De mariniers kunnen onthankelijk optreden, of samen met de vloot van de marine of de luchtmacht, luchtmacht en de marinesee. Afgelopen week, op 10 december, bestond het Korps Mariniers 350 jaar. Dit jubileum wordt met verschillende activiteiten gevierd in Nederland en op Aruba en Curacao.

Door Solange Hendrikse

leunring tijdens Sint Anthonius op Nederlands ging het huis- en landbouwbedrijf van start. Dit evenement werd georganiseerd in samenwerking met het Kops Mauritius, dat is gespecialiseerd in stationering in Savaneta. Ook op Curaçao kwam het hoofdkwartier van De Nederlandse mariniers in Doorn gedurende de oorlog te staan. In de haven van Den Helder en bij de Amsteldam. Ook bij de Nederlandse havendiensten in Rotterdam en in maakte een team mariniers de overstrekking naar Engeland. Naar de haven van Rosyth en waarna een vloot naar Londen vertrok. Om een bericht te brengen dat zij succesvol afgesneuveld waren.

Als oudste defensie
sche onstaan van het Korps
leiding en training
daarom onder meer
de glets van land en
se, waardoor de extreme
digheid, in verdediging
bergen, bij extreem ko-
en in de jungle. De mar-
woestijn en in verspreide
bede. De mariniers
werken en handelingen
ooging en geologische
onderzoeken en geogra-
fische, ambities
in expeditioriaal land-
met de eenheden. De mar-
to zessal op voor
de eenheden inzetbaar, onder
de oorlog en de oorlog

Swijde verdeling, tot geheelverhuilperielen, tot geheelverhuilperielen en tot geheelverhuilperielen. Wett en administratör Michiel Adriaenszoon de Ruyter zagen het niet van een permanente groep soldaten voor nodig te houden. Dit in plaats van een lansdouit, die de paarden situates over de wold werden verspreid.

Dit inzaich leidde op december 1655 tot de oprichting van een regiment schepersduoden, onder leiding van vice-namrikolonel Willems Joseph van Ghent. Het corps Marins stamt al vanuit door Vlaanderen af. De eerste vloot van Ghent, die de Nieuwe Hollandia op 2 feestelijke wijze

gen, munition, voeding en was het geten van medische en humaanre hulp. Het verzuilen van inlichtingen met onderscheide van de mense gewezen en het geven van waarstun.

In het Caribbean gebied beschermde de marine het grondgebied en de wateren van het Koninkrijk der Nederlanden. Om deze taken uit te voeren waren er een permanent marineschip en een marineschepen deel aanwezig.

Nederland op 2 feestelijke wijze



Met een amfibische landing komen de mariniers vanaf het marineschip op het strand aan.

Special Forces van het Korps Mariniers oefenen het ontsnappen uit een onderzeesboot voor de kust van Curacao.



A color photograph capturing a moment of aid and interaction between a US soldier and a local Aruban woman. The soldier, wearing a camouflage uniform, is seen from the side, handing a large cardboard box filled with diapers to a woman. The woman, dressed in a white top, holds a young child in her arms while accepting the donation. The setting is outdoors, with palm trees and a clear blue sky visible in the background, suggesting a tropical environment like Aruba. The overall atmosphere conveys a sense of community support and international cooperation.

Na de aardbevingen op Haïti, hebben de mariniers hulp verleend aan de bevolking.