

Met de camera op stap

Lentepark Keukenhof

TEKST EN FOTO'S SOLANGE HENDRIKSE

Mijn droom om ooit eens een bezoekje aan de Keukenhof in Nederland te brengen, ging vorig jaar in vervulling. Het werd mijn fleurigste dagje uit. Op het juiste moment in Nederland, kon ik op de valreep in mei nog niet met eigen ogen aanschouwen wat ik al jaren op filmpjes en foto's had gezien. In het echt was het veel indrukwekkender dan ik ooit had durven dromen.

De grootste bloementuin van Europa en het mooiste lentepark ter wereld is als een sprookje voor elke bezoeker, met een omvangrijke bonte kleurenpracht, waar maar geen eind aan komt. Verschillende soorten en kleuren (combinaties) tulpen, bloemen en bolgewassen, te veel om in een keer te bevatten. Gelukkig, dankzij mijn camera kan ik nu achteraf alles weer herbeleven en keer op keer al dit prachtige natuurschoon weer de revue laten passeren en daarbij opnieuw genieten. Het is nu weer de tijd van

het jaar voor de Keukenhof, om al het moois weer voor het publiek open te stellen, met het doel consumenten te laten zien hoe mooi bloemen zijn en hen te inspireren om zelf bloemen en bloembollen te kweken.

De toeristische trekpleister Keukenhof in Lisse is een bloemenpark in Zuid-Holland en is een van de grootste publiekstrekkingen van Nederland, met jaarlijks rond een miljoen bezoekers vanuit de hele wereld. Het is niet het gehele jaar geopend. Van eind maart en tot en met eind mei ongeveer zijn er op jaarbasis gemiddeld meer dan 7 miljoen bloembollen in bloei, met wel 800 verschillende soorten tulpen. In acht weken tijd laat Keukenhof zien wat de Nederlandse sier-teelt te bieden heeft. In het park ligt de nadruk op de 7 miljoen voorjaarsbloeiende bloembollen, waarbij 100 inzenders hun levende catalogus, hun mooiste assortiment voorjaarsbloeiende bolgewassen laten zien. Voor elke inzender maakt de tuinontwerper een ontwerp en overlegt

met de inzender over de kleuren, de hoogtes en bloeitijd. In de herfst levert de inzender alle bloembollen aan Keukenhof.

Het bloemenpark, met eeuwenoude bomen, waterpartijen en fonteinën is 32 hectare groot en verdeeld in verschillende bijzondere tuinen die de miljoenen bolgewassen tonen en waarbij sommige bloemsorten verschillen per jaar en thema. Het park staat in het voorjaar vol met kleurrijke tulpen, narcissen, hyacinten en andere bloemen en planten. In meer dan 20 bloemenshows presenteren 500 bloemenkwekers snijbloemen en potplanten in al hun variaties.

Er zijn verrassende inspiratie-tuinen, unieke kunstwerken en leuke evenementen. Een unieke en onvergetelijke beleving in de mooiste bloementuin ter wereld, waarvan toerisme de belangrijkste inkomstenbron is geworden.

De naam Keukenhof, waarvan de geschiedenis tot de 15e eeuw teruggaat (Keukenhof, gelegen in de zogeheten Bollen-

streek, de regio in Nederland waarin vanaf de negentiende eeuw de bloembollenindustrie opkwam), is afgeleid van Keukenhuizen, dat behoorde tot Slot Teylingen. Keukenduin ontleent zijn naam aan het feit dat de opbrengsten van het dunningebied, zoals wild, veen en allerlei kruiden en bessen, bestemd waren voor de huishouding, oftewel de keuken van het Slot Teylingen.

In 1949 bedacht een groep toonaangevende bloembollenkwekers en -exporteurs om op het landgoed een tentoonstelling van voorjaarsbloeiende bloembollen te maken. Het lentepark Keukenhof werd daarmee een feit. In 1950 opende het park voor het eerst zijn deuren en werd onmiddellijk een groot succes: het eerste jaar kwamen er 236.000 bezoekers op de Keukenhof af. Het park is sindsdien elke lente open, dit jaar van 22 maart tot en met 13 mei 2018, en alweer de 69e editie, met als thema dit jaar Romantiek in Bloemen.

