

Kòrsou ta bunita

Overall is iets moois in te ontdekken, als we er maar even de tijd voor nemen. Alles heeft z'n schoonheid, alleen zien we dat niet altijd. Of het nu iets ouds is, of verroest, als we er lang genoeg naar kijken, ontdekken we vanzelf een detail waar iets van charme in zit. Zo is ook het leven. Als je de schoonheid in de simpelste dingen kunt zien, maakt dat het leven zoveel mooier. Prettige feestdagen toegewenst.

Door Solange Hendrikse



Laat het wonder van de kerst uw huis verwarmen.



Het mooiste is niet te koop. Heeft geen strik of cadeaupapier. Het is juist al het fijne. Wat ik met jou samen vier.



Laat de liefde sprankelen, knetteren en knallen met de jaarwisseling.



Dat Kerstmis gevuld mag zijn met warmte en liefde.

FOTO'S SOLANGE HENDRIKSE



Je hele lange leven met je voetjes op de grond. Beetje dromen, beetje zweven lijkt ons ook niet ongezond.



Sluit uw ogen en doe een wens. Alvast even wegdromen over wat er in het nieuwe jaar gaat komen.



Wij wensen voor alle mensen een vervulling van stille wensen.



Met kerst staan we even stil bij alles. De wereld gaat zo snel. Dat het soms lastig is om hierin mee te gaan. Koester het stilstaan bij de kerst.



Bewaar wat fijn is. Of het nu groot of klein is. Hou vast wat raakt. Laat los wat niet gelukkig maakt.



Lichtjesfeest: dat is kerst het allermeest.