

# 'Papy' Jesurun viert feest

'Papy' Jesurun viert vandaag zijn goste verjaardag. Z'n officiële naam is Edsel Arthur Victor Jesurun. Hij werd geboren aan de Roodeweg in Otrobanda op zondag 26 oktober 1930, een speciale dag, vanwege de eerste viering van Cristo Rey. Tevens een heel bijzonder moment, toen tijdens de geboorte de kerkklokken begonnen te luiden in de Santa Famiakerk, tot welke parochie het gezin behoorde. De Heilige Mis zou gaan beginnen.

Door Solange Hendrikse

De naam 'Papy' kreeg hij al gauw als koosnaampje van z'n peettante tevens buurvrouw van het gezin, Sira Maduro. Papy groeide op in Otrobanda en bezocht de kleuterschool van het Sint Martinusgesticht. Als enig kind leerde hij, ondanks de pleegzusjes in huis, al gauw zichzelf met lezen bezig te houden en verslond hij alle jongensboeken van die tijd.

Toen hij 6 jaar oud was, verhuisde het gezin naar de Caracasbaaiweg. Hij zat inmiddels in de eerste klas van het Sint Thomas College en maakte het jaar daar af, om daarna naar het Sint Albertus College op Pietermaat te gaan.

Vanaf de 3e klas tot aan de 10e klas bezocht hij de Hendrikschool, alwaar hij de mulo doorliep. Na de mulo volgde de middelbare school, AMS (de oudste op Curaçao) en doorliep

hij de eerste twee klassen van de driejarige opleiding (AMS is nu het Colegio Alejandro Paula, voorheen Peter Stuyvesant College). De derde klas kon hij helaas niet afmaken, vanwege privéomstandigheden.

Hij was inmiddels 20 jaar oud toen hij ging solliciteren naar een baan. Vanwege de relaties van vader met de Shell werd hij daar aangenomen en begon hij op de afdeling arbeidszaken.

Bij de Shell, waar dus z'n carrière begon, werkte hij van 1950 tot 1954. In die periode was het daar, ondanks het behalen van verschillende diploma's, toch niet mogelijk bevorderd te worden tot employée, omdat hij op de AMS de laatste klas niet had afgemaakt. Reden genoeg om een andere baan te zoeken waar je een eerlijke kans kreeg tot bevordering, al naar gelang het aantal dienstjaren.

Het werd de overheid van Curaçao, waar hij meteen aan de

slag kon, eerst als ambtenaar van 1954 tot 1969, daarna als waarnemend hoofd Curaçaos Toeristenbureau van 1969 tot 1972, waar hij z'n brede kennis van vreemde talen volop kon toepassen. Hij haalde meerdere diploma's en werd benoemd tot adjunct-commies.

Na de overheid van Curaçao, was de volgende stap de overheid van de Nederlandse Antillen, waar hij hoofd van Bureau Cultuur en Opvoeding werd, van 1975 tot 1986; vervolgens voorzitter van de Antilliaanse sectie van de Vaste Gemengde Commissie, belast met de uitvoering van de Culturele Akkoorden met België en Venezuela. Z'n politieke loopbaan begon toen hij op 14 februari 1954 op 24-jarige leeftijd toetrad tot de Nationale Volkspartij (NVP, later Partido Nashonal di Pueblo, PNP), opgericht door Moises 'Doktor' da Costa Gomez. Hij trad uit de partij om op 30

oktober 1965 samen met Juancho Evertsz en Richard Pieterella medeoprichter te worden van de politieke partij Union Reformista Antiyano (URA). In 1970 ging deze partij (weer) op in de NVP, die daarna enige tijd werd aangeduid als NVP-U.

Al bij al was hij bijna 20 jaar Eilandsraadslid gedurende de periode 1959-1980. Hij was gedeputeerde van Curaçao van november 1972 tot en met juni 1975. En verder lid van de Staten van de Nederlandse Antillen van 1979 tot 1988, waarvan voor één maand Statenvoorzitter.

Papy heeft zijn loopbaan afgesloten als Gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen in Den Haag, een functie die hij van 1988 tot 1994 heeft uitgevoerd. Gedurende al zijn functies heeft hij velerlei dienststrepen afgelegd, waar hij

kennismaakte met vooraanstaande personen en waarbij hij vele contacten heeft gelegd. Tijdens het gesprek met Papy komt naar voren dat hij een veelbewogen leven heeft geleid. Hij is lid geweest van verschillende commissies op velerlei gebied en binnen de politieke partijen.

Zijn passie gaat uit naar public relations, en dat zit hem in het bloed. Dit heeft hem goed gediend tijdens zijn functie als Gevolmachtigde minister in Nederland. Tijdens zijn loopbaan heeft hij verschillende onderscheidingen ontvangen, waarvan de hoogste Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau is. Deze werd hem bij zijn afscheid als Gevolmachtigde minister in Nederland door vicepremier Wim Kok in de Ridderzaal overhan-

digd. Los van allerlei organisaties is hij meer dan 45 jaar, en tot op de dag van vandaag, een fervent Rotary Club-lid. Verder gaat zijn interesse vooral uit naar de geschiedenis in het algemeen en die van Curaçao in het bijzonder, met name van de 19e en de 20ste eeuw. Lezen is altijd een grote hobby geweest. Met z'n 90 levensjaren heeft hij inmiddels een grote collectie boeken om zich heen verzameld, waaruit hij de nodige kennis en wetenschap put. De toekomst van Curaçao ziet hij dan ook met een positieve blik tegemoet. Jesurun: „We hebben veel mogelijkheden. Onze haven bijvoorbeeld, is er een van wereldbekende faam, het is een gift van Onze Lieve Heer, een haven die vooral ook schepen van formaat kan verwerken. Het mooie daarbij is, dat van

twee kanten zichtbaar, een goed verzorgd beeld gegeven wordt van het eiland. Ook kunnen we op Curaçao met verschillende wereldtalen overweg en drukken we ons daarin goed uit. De laatste jaren zijn veel afgestudeerden uit Europa hier teruggekeerd en hebben hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het eiland. Als we Curaçao vergelijken met andere Caribische eilanden, hebben we een voorsprong van jewelste en grote voordelen op vele terreinen. Curaçao is goed gesitueerd in Zuid-Amerika en we kunnen alle kanten op. Daarbij is onze levensstijl op het eiland totaal aangepast aan de moderne eigenschappen van de wereld, we zijn niet achtergebleven en kunnen alleen maar vooruit, vanwege het terug mogen verwelkomen op het eiland van de vele

afgestudeerden, met hun opgedane kennis en ervaring. Die dragen hun steentje daaraan bij. Ik verwacht dat als Curaçao straks weer 'boven water' komt, we weer goed kunnen maken wat we verloren hebben in deze moeilijke tijden, die de hele wereld momenteel ondergaat. Er zijn veel mogelijkheden. Ik heb het geluk gehad in m'n leven goede tijden te hebben meegemaakt. Nu het minder goed gaat, heb ik toch goede hoop dat het beter wordt en we uit deze situatie, deze moeilijkheden lering kunnen trekken, hoe het goed aan te pakken en ons aan te passen aan de verbeteringen die moeten komen", aldus Jesurun. Op dit moment geniet Papy van zijn pensioen, samen met zijn vrouw Norma, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.



Samen met dochter Norine.



'Papy' Jesurun en zijn vrouw Norma. Ze hebben drie kinderen, een dochter en twee zonen, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.



Samen met twee achterkleinkinderen.



Een ontmoeting met de paus.



'Papy' Jesurun toen en nu.



## Publicaties

Jesurun heeft verschillende publicaties op zijn naam staan. Hier een kleine opsomming: Caraïbische cadens: liber amicorum (auteurs: H.E. Coomans; Maritza Coomans-Eustatia; Johan van 't Leven; Edsel A.V. Jesurun; Peter Prins); A.M. Chumaceiro Az.: praktizijn, journalist, publicist: onpartijdig pionier op Curaçao (auteurs: H.E. Coomans; Maritza Coomans-Eustatia; Edsel A.V. Jesurun; Abraham Mendes Chumaceiro, Az.); Nu kan het ... nu moet het!: the time is now, let's do it! : Awor por, ban p'e!, advies Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen Nederlandse Antillen, 2004 (Edsel A.V.

Jesurun); Toespraak van Edsel A.V. 'Papy' Jesurun in verband met de vestiging van de 'Leerstoel Constitutioneelrecht' aan de Universiteit van Utrecht en de benoeming van prof. mr. Jaime M. Saleh tot bijzonder hoogleraar aan deze universiteit; Konosé ... Who is who in Curaçao (auteurs Edsel A.V. Jesurun en Henri E Corporaal (Hans); Artikel in: Si kas di bo bisña ta na kandela, kuida di bo! - charlanan ku tópiko polítiko tené pa Sentro di 'Doktor' 1999 2000 (tevens uitgever); 60 jaar Raad van Advies van de Nederlandse Antillen 1948-2008 (auteur Edsel A.V. Jesurun 'Papy'; et al (uitgever De Curaçaosche Courant, 2009).



'Papy' Jesurun, 90 lentes jong vandaag.