

AD WIKÈNT
INHOUDSOPGAVE
**Rondom de joodse
begraafplaats**


pagina 14+15

**Diner om familieruzie
uit te
praten?**


pagina 16

Acura test nieuwe TLX


pagina 17

**Tula
herdacht
(deel 1)**
 pagina
18+19

**Docu over serie
Baywatch in de maak**


pagina 20

**Zorgt tandpasta echt
voor wittere tanden?**


pagina 21

Puzzels pagina 22

Motorola One
**Action-
smartphone**


pagina 23

Need for Speed Heat


pagina 23

IT-column pagina 23

**Paltrow en Falchuk
gaan samenwonen**


pagina 24

WARWARÚ

 Alleen zij die door vuur
zijn gesmeed, weerstaan
het meeste leed.

MARTIE GINGER

**AD Wikènt is een wekelijkse
uitgave van ABCourant NV
en wordt als bijlage van de
zaterdageditie van het
Antilliaans Dagblad verspreid.**

 ABCourant NV
Scharloeweg 31
Willemstad, Tel. 7472200

Rondom de joodse


 Op Berg Altena bij de rijtjeshuizen omhoog, om
daarachter de wijk in te gaan.


Benieuwd naar wat zich achter deze gevels afspeelt.

Ik dacht zo zoetjesaan door de jaren heen overal op Curaçao te zijn geweest, maar dat het zo klein ook weer niet is, bleek toen ik terechtkwam in de wijk rondom de joodse begraafplaats op Berg Altena en aan de overkant daarvan. Ik was er nog niet eerder naar binnen geweest. De wijken liggen nota bene langs mijn bijna dagelijkse route, op weg naar Punda. Ik ken ze van de buitenkant, vanaf de stoplichten bij de joodse begraafplaats. Nu kom ik eindelijk te weten wat er achter al die gebouwen te zien is.

Tekst en foto's Solange Hendrikse


De wijk in.



An de overkant van de begraafplaats op zich niks bijzonders, Monte Verde en aangrenzend Sher Asile, allebei een wijk vol rondslingerend afval, zoals er meer van zijn op Curaçao. Jaren terug kenden deze wijken echter wel een glorieertijd. „Vroeger hielden de bewoners de straten schoon”, vertelt iemand ons, „iedereen kende elkaar en de mensen leefden als een grote familie.” Nu zijn de kleine, goedkope woningen op Monte Verde, Sher Asile en Coronet trekpleisters voor financieel minder draagkrachtigen en wonen er verschillende nationaliteiten. De bewoners kennen elkaar vaak niet en leven langs elkaar heen.

De wijk achter en rondom de

joodse begraafplaats op Berg Altena is ook nieuw voor mij. Ik ga links van de begraafplaats de weg omhoog en nog voor de stoplichten op Berg Arrarat naar rechts de wijk in. Ik dacht altijd dat het slechts een doodlopende straat betrof, gezien vanuit mijn auto wanneer ik daar bij de stoplichten op Berg Arrarat stond te wachten totdat die groen zouden worden. De wijk ziet er keurig uit, door de bewoners onderhouden en met zelfs een buurtraad, wordt verteld. Binnenin een pleintje, met speeltoestellen voor de kinderen. Er staan bankjes langs, waar volwassenen in de middag- en avonden gezellig keuvelend de kleintjes in de gaten kunnen houden. Er staan enkele huizen om het pleintje heen. Bewoners met duidelijk



Prachtig beschilderd wooncomplex op Berg Altena.